



Harm-Jan [derde van links]
en Marcel [vierde van links]

WEST 050

Het verhaal van De Roege Boys in Vinkhuizen:

Iets doen voor de samenleving

Marcel: “Een paar jaar geleden kwam er een jeugdwerker naar me toe, hij wilde al een hele tijd een spooktocht organiseren voor de buurt. Ik zei ‘ik doe dat wel’. Ik ben wel een beetje een regelneef maar ik had niet zo’n zin meer om alles in mijn eentje te doen. Ik zei tegen Harm-Jan - mijn buurman - jij doet maar mee. Er moest van alles komen: decors, kledingstukken, figuranten en noem maar op. Op een advertentie in de krant kregen we wel 60 vrijwilligers. De spooktocht was een groot succes en daarna wilden we door. Met zijn zessen gingen we verder als De Roege Boys. Onze missie: armoede en eenzaamheid bestrijden in de wijk door leuke dingen te organiseren voor jong en oud. Al snel volgde spooktocht nummer 2, een kerstmarkt, een feest voor de kinderen...”

Harm-Jan: “Alles wat er nodig is bouwden we zelf, van afval en materiaal dat we krijgen. We konden terecht in buurtcentrum De Wende. We hadden 40 m2 maar daar kan je met zes man en wat jeugd niet werken. We wilden een radiozender, fietsreparatie, houtbewerking...”

Marcel: “Dan ga je kijken waar je heen kan. Toevallig wist ik dat Backbone ruimte had voor ondernemers en kunstenaars. Via de wijkwethouder kwamen we in contact met Sherlock Telgt, ‘de baas’. Gezegd wie we waren, onze website laten zien ‘dat zijn we’. Hij wilde ons er graag bij hebben. Wij zijn bekend in Vinkhuizen. Hij wil de wijk en vooral de jeugd meer betrekken bij Backbone. Wij gaan hem daarbij helpen.”

Marcel: “De hangjongeren en de probleemkinderen in de wijk kennen we allemaal. De jongerenwerkers en de opbouwwerkers sturen ze naar ons toe. Wat wij doen is superlaagdrempeilig. Jongeren kunnen binnenlopen. Wil je radio

maken? Daar is de knop, dat is de man die je helpt. Is je fiets kapot? Hang hem op, daar is het gereedschap en die man kan je helpen. Kijk maar of we onderdelen hebben. Hebben we die niet? Dan volgende week even terugkomen. Wel een paar regeltjes: geen gedoe met geloof en respect voor elkaar. Er zitten hier allemaal kinderen, meisjes, jongens, zwart, blauw, groen, bruin, geel en wit. Het maakt ons niet uit, iedereen is voor ons gelijk.”

Harm-Jan: “Het klikt ook goed met de andere gebruikers van Backbone. Met de opening kwam er hier een jongen binnen. Kan je me misschien helpen? Hij moest een scherm tussen twee muren hebben. Dan loop ik even mee, zeg ik. Die jongen had alles van muziek, maar een mengpaneel had hij niet meer nodig. Ik kon dat goed gebruiken. Dan krijg jij dat mengpaneel, zei hij. Zo doen we dat. Ik heb er wat aan, hij heeft er wat aan. En we hebben lol. Wij leren andere mensen kennen, zij leren andere mensen kijken en zo krijg je samenhang, dat is de bedoeling.”

Marcel: “We hebben geen geld. We zijn naar de wijkwethouder gegaan en de gemeente helpt ons nu met de huur. Dat ging best vlot en makkelijk. Kijk, als we deze ruimte niet hadden kunnen krijgen, hadden we moeten stoppen. Dat kon niet, vond de wijkwethouder. We moesten gaan kijken of wij hier iets konden doen wat van waarde is voor de maatschappij. Dat moeten we nu waar maken. Mensen uit de buurt weten ons te vinden. Er zijn al heel wat aanvragen binnen.”